

De Klokke Het Brouwershof

Hulstedorp 15

Herberg van 1877 tot ca 1930

Uitbaters:

1877 Petrus Ottevaere x Julia Deganck

1883 Henri Libeer x Melanie Verpoucke

1894 Alois Ottevaere x Marie Ludovica Van Coillie

1897 Adolf Vansteenkiste x Marie Mathilde Dutoit

1901 Sylvain Verthé x Maria Celina Lepla



Situatie in 2018: nu bakkerij Klaas

Toen klompenmaker (in Hulste *kloefkapper*) Petrus Ottevaere en Julia Deganck in 1877 trouwden openen ze deze herberg. In 1883 verhuisden ze twee huizen verder, naar het nummer 13, en openen daar een nieuwe herberg met de toepasselijke naam: *In de Gouden Kloef*.

In datzelfde jaar trouwde dagloner Henri Libeer met Melanie Verpoucke en zij kwamen hier in hun plaats en herdoopten de herberg in *De Klokke*. Wanneer de naamsverandering naar *Het Brouwershof* gebeurde konden we niet achterhalen. In 1894 trokken ze met hun zes kinderen naar café De Muizel in de Muizelstraat. In hun plaats kwam klompenmaker Alois Ottevaere samen met zijn vrouw Marie Ludovica Van Coillie. Zij bleven hier maar drie jaar want in 1897 verhuisden ze naar *De Kloefkapperij* in de Brugsestraat. Dan was het de beurt aan de pasgehuwden Adolf Vansteenkiste en Marie Mathilde Dutoit. Hij was schoenmaker en zij mutsenmaakster. In 1901 verwisselen ze van café met Sylvain Verthé (gehuwd met Celina Lepla): hij komt naar hier en zij trekken naar café *In Florence* in de Tieltsestraat. Tot 1920 staat Sylvain geregistreerd als kleermaker, vanaf 1921 als beenhouwer-kleermaker - een zeldzame combinatie. In 1930 verhuizen ze naar de Kapelstraat en blijft hun zoon Petrus hier als slachter-beenhouwer. Daarna wordt het hier bakkerij uitgebaat door Joseph Christiaens x Hubertine Debode, daarna Günther Maes x Marijke Paelinck en nu bakkerij Klaas met Klaas Vanyzere en Elise Rogge.



Zicht op de dorpplaats met het tweede huis vanaf rechts *De Sportkring*, één huis tussen en dan *De Klokke-Het Brouwershof* met daarnaast *Café de la Poste* en dan *De Gouden Kloef-t Kloefke*.